

Beste aanstaande dorpsgenoten,

Binnenkort komen wij in De Hoeve wonen. Graag stellen we ons even aan jullie voor. Wij zijn Joris Benschop en Geertje Korf, beiden 41 jaar en wonen momenteel nog in Amersfoort. Geertje komt oorspronkelijk uit Noord-Holland, is opgeleid als archeoloog en werkt tegenwoordig als zelfstandig adviseur op het gebied van erfgoed, ruimtelijke ordening en milieu(effectrapportage). Joris komt uit Brabant, is opgeleid als bioloog en werkt als datamanager bij een zadenveredelingsbedrijf in het zuiden van het land.

Hoe komen we er zo bij om in Friesland te gaan wonen? In 2008 kochten we een bouwvallig huis in Amersfoort met een groot perceel vol aftandse duivenhokken. Vijf jaar hard werken later was dat een riante en comfortabele "tussenvilla" met -al zeg ik het zelf- een prachtige tuin. De tuin is ruim genoeg voor een moestuin, kippen, bijen en een koppel loopeenden. Maar het verlangen naar nog meer "boerderij" en buitenleven bleef knagen. En na een huis bijna helemaal opnieuw opgebouwd te hebben, zouden we eigenlijk wel eens graag ècht zelf een huis bouwen.

Dus al sinds begin 2014 waren we op zoek naar een plek met véél grond en de mogelijkheid om zelf een huis te bouwen. "Vijf hectare met een bouwval", riepen we gekscherend. Maar dat soort percelen zijn er maar weinig in Nederland, dus keken we naar alles met meer dan 5000 m2 grond dat op Funda verscheen.

Eerst in Groningen, maar toen Joris najaar 2014 een baan vond in midden-Limburg verlegde onze focus zich daarheen. Maar hoe we ook ons best deden: de omgeving van Roermond beviel ons niet. Teveel intensieve veehouderij, te druk, landschappelijk te versnipperd. Na veel twijfels, en nadat we achtereenvolgens de Eifel, Frankrijk en Roemenië hadden overwogen, besloten we najaar 2016 dat we toch liever in Nederland wilden blijven. En op dat moment kwam Ratellaan 4 in De Hoeve te koop... vijf hectare met een bouwval! En ook nog in een prachtige omgeving en -voor zover we dat op basis van de website konden beoordelen- een heel leuk dorp!

Het aankoopproces heeft bijna vijf maanden geduurd, maar onlangs hebben we eindelijk het voorlopig koopcontract getekend. Als alles goed gaat krijgen we ergens in april de sleutel. Dat zal de opmaat zijn tot een periode heel hard werken. Momenteel is het eigenlijk onbewoonbaar. Er is bijvoorbeeld geen waterleiding of riolering. We zullen waterleiding moeten aanleggen, voor een afvalwaterzuivering zorgen, het vele asbest laten inventariseren en saneren en we willen dit jaar nog een gastenverblijf bouwen. Daar kunnen we dan de komende jaren in wonen terwijl we ons gedroomde eco-huis bouwen. En héél veel opruimen: de oude mijnheer Haanstra heeft alles bewaard wat los en vast zat.

We hopen binnenkort nader met jullie kennis te maken: jullie zien ons vanzelf wel door het dorp rijden. We nodigen jullie ook graag uit om even kennis te komen maken als je ons bezig ziet op ons "landgoed". Hopelijk duurt het niet te lang voordat er water is, zodat we jullie een kopje koffie aan kunnen bieden...

Tot ziens!