

Geplaatst 22-05-2014

Zuidoosthoekfestival in Oudehorne

Op zaterdag 17 mei was het Zuidoosthoekfestival. Deze keer werd het georganiseerd door 'Sjongnocht', die het festival in de open lucht op 'de Kiekenberg' in Oudehorne organiseerden. Vooraf was de vraag of het weer mee zou werken. Dat deed het zeker. Om 10 uur gingen de flessen en tubes met zonnebrand al rond. We waren niet onverdeeld gelukkig met onze zwarte kookleding. Niet alleen warm, maar ook het stro van de zitplaatsen werd wel erg zichtbaar op dat zwart. Niet getreurd, het was een prachtige dag om te zingen.

Met een grote groep zangers werd er ingezongen, waarna Sjongnocht het spits afbeet op podium 1.

Wij hadden hard gestudeerd op 'Avond' van Boudewijn de Groot. Tijdens het eerste optreden brachten we dit voor het eerst in het openbaar ten gehore. Het kan in de toekomst alleen maar beter worden, maar we waren erg tevreden over deze uitvoering. 'You Raise me Up, Irish Stew en Ameno waren de andere nummers die we uitvoerden. Vervolgens konden we op ons dooie gemak naar de andere koren luisteren. De stemming was ontspannen en er werd regelmatig meegezongen door het publiek. Wel jammer dat het 2e podium zo dicht op het eerste stond dat er onbedoelde vermenging van muziek plaatsvond. Zingen in de open lucht is vaak al lastig, maar zo werd het wel moeilijker.

Voor de 2e set verhuisden we een paar meter naar het andere podium. Terwijl het mannenkoor van het podium afliep zongen we met elkaar de canon 'You rock my soul'. Voor dit 2e optreden hadden we, net als alle andere koren, een aantal andere nummers uit ons repertoire gekozen. 'A Tribute to Queen', 'Sixties with a Twist', gedeelte uit de musical Hair en 'At the Hop'. Een aantal koorleden wordt op dit moment geplaagd door lichamelijke ongemakken, maar bij het laatste nummer was hier niets van te merken. Met veel energie en zichtbaar plezier voerden we 'the hop' uit.

We kunnen terug kijken op 2 geslaagde optredens. Op naar de volgende!